

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij die tracht zoodanig te wezen in het leven, als hij wenscht gevonden te worden in den dood. THOU, a KEMP.



WED. V. O. D. E. Z. E. E. L.

van Mijneheer

**CHARLES-THEDOOR ROSSEEL,**

echtgenoot van Dame

**Stephanie Verdonck,**

lid van den Gemeenteraad en van de Burgerlijke Gedeputeerden,

*geboren te Lokeren den 8 Februarij 1840*

*en aldaar overleden den 6 Maart 1897,*

*versterkt door de III. Sakramenten.*

Eene kortstondige ziekte heeft onzen duurbaren overledenen ten grave geleid. Zijne edelmoedige en ware kristelijke deugden zullen hem, ofschoon aan het oog onttrokken, in de harten en gedachtenis doen voortleven, immers hij was een dier voorbeeldige huisvaders, welk den weg der deugd schier zonder moeite schijnen te bewandelen. Zijn omgang was loutere vriendschap; zijn medelijden met de armen kende geene paken. Het gedacht van plicht, berustende op de grondstelsels van godsdiens, jeugd en eer, lag diep in zijn gemoed. Overvallen door eene zeer pijnlijke ziekte, leed hij al zijne smarten met een kristelijk geluid. Wij hopen dat God zijnen getrouwen dienaar in de eeuwige vreugde laat deelen, niettemin durven wij zijne ziel in de gebeden aanbevelen.

Lieve echtgenote, bewaar mijne gedachtenis in uw hart. Leg al uwe bekommernissen in den schoot van den Heer, Hij zelf zal voor u zorgen. *PER. ERZ.*

Bemide kinderen, ik heb u opgebracht in de armen Gods. Blijft altijd door den band van liefde onder elkander vereenigd. Onthoudt hetgeen gij van mij geboord hebt en de God van vrede zal met u zijn.

*JOANN. ATG.*

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. *(300 dagen aflaat.)*

Lokeren, mek. drukk. der Gebroeders CRUYT.