

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in
Gods oogten. Psalm. 115.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN JUFFROUW

ROSALIA SALIGO

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

JOSEPHUS VAN HOOLAND

geboren te Michelbeke en overleden te
Nederbrakel den 8 Juni 1885
in den gezegenden ouderdom van
76 jaren en 6 maanden.

VOORZIEN VAN DE HL. SAKRAMENTEN.

De Heer had haar een hart geschonken rijk aan
deugden en aan goede gevoelens. Zij had een leven-
dig geloof, eens kinderlijke onderwerping aan de
H. Kerk; zij had een afkeer van het kwaad; zij was
rechtzinnig en milddadig, en leedde een onberispelij-
k leven. Daarom was zij bemind van God en van
de menschen, en zal hare nagedachtenis in zegening
blijven.

H. Ephrem.

Zij heeft met geduld het einde van haar lijden af-
gewacht tot den tijd die God gesteld had. om haar
de eeuwige rust te geven.

H. Bonav.

Mijne Kinderen, aanhoort de stem van uwen
Vader; dient God met oprechtheid en zoekt niets
anders dan hetgeen Hem aangenaam is; bemint
elkander gelijk ik u bemind heb; weest eendrachtig
leeft in vrede en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Tob. 2. — Rom. 4.

Zoete Harten van Jesus en Maria weest mijnen
toevlucht.

(300 dag. all.)

R. I. P.

Nederbrakel. — druk. van A. De Frene.