

Helaas, mijn God! gij hebt einde aan mijne dagen gesteld.... rasser dan de ijlode zijn zij verdwenen.... en slechts het graf blijft mij over.... wat u behaagde is geschied, uw heilige Naam zij gezegend.



TER ZALIG AANDENKEN

van den heer

HIPPOLIET SCHEPENS,

echtgenoot van vrouw

Clemencia Van Simaey,

*Schepen der Gemeente Mooregem,
Keizer van de Sint Sebastiaans-Gilde,*

geboren te Velsique-Ruddershove
en overleden te Mooregem den 27 Februari 1892,
in den ouderdom van 53 jaren en 11 maanden,
voorzien van de Sacramenten der stervenden.

Wij vertrekken naar eene plaats die God ons geven zal; de Heer heeft overgrooten goederen beloofd.

NUM. X. 29.

Heer! Gij brengt ons harde slagen toe... maar tot U zullen wij roepen: wend uw aanschijn van ons niet af, en verlaat ons niet.

Ps. XXVI.

God mengelt het geluk dezer aarde met pijnen en weedom, opdat wij het waar geluk in den Hemel zouden zoeken.

S. AUG.

Ik was de vertrooster der treurende. JOB XXIX, 25.
Teedere echtgenoot, eenmaal zal ik u wederzien, dan zal uw hart blijde zijn... leeft nu voor heil onzer kinderen.

INS. XVI, 22.

Lieve kinderen, die ik uit ganscher hart beminde, staal onwrikbaar in den Heer.

PHILIP., IV, 1.

Zoet hart van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.
Zoet hart van Maria, wees mijne toevlucht. 300 d. afl.