

De Heer gaf, de Heer nam. (Job I. 21.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Jufvrouw

Anais Judith Marie Joanne

**SÉNÉSAL.**

geboren te Bevere den 7 Februaari 1870,  
aldaar overleden den 3 September 1879.

— — — — —  
Waarom, o Heer, ons hart zoo diep doorwond?...  
Vier engelkens omringden ons, waarom zoo vroeg die  
zuivere kroon geschonden?...

Nogtans met liefde, o God, doe wij U de offerande  
van de schoonste bloem; dat uw heilige Wil gebede-  
dijf zij, want nu in den Hemel hebben wij EENEN  
BESCHERMENDE ENGEL TE MEER.

En gij, o lief kind, Anais, van eeneieder te zeer be-  
minnd, aantvaard onze laatste wenschen: bereid ons eene  
plaats aan uwe zijde in het heilig Vaderland.

O lieve Moeder, o goede Vader, staakt die zuchten,  
die tranen, uw kind is U niet ontroffen; reeds in den  
Hemel waar ik u allen verwacht, bid ik voor u, zing  
ik den lofsang des Heeren in het midden der engelen-  
koor: JA, GOD WILDE EENEN ENGEL TE MEER.

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

H. J. P.