

Geloo'd zij Jesus-Christus. Amen. 100 dag. afl.



Ter Zaliger Gedachtenis

VAN JUFVROUW

NATHALIE-MARIE SÉNÉSAL,

Lid der Congregatie van O. L. V.
en van de derde orde van den H. Franciscus,
Geboren te Bevere-bij-Audenaarde
den 23 Januari 1825,
en aldaar overleden den 21 Januari 1888.

Vergeet mijne zuchten niet, denkt aan het-
geen ik geleden en de zorgen die ik voor u ge-
koesterd heb. Legt u den plicht op voor mij te
bidden. H. Chrys.

Gij weet hoe ik van den eersten dag af, bij u
den ganschen tijd geweest ben, den Heer die-
nende met alle ootmoedigheid. Phil. iv. 19.

Weest indachtig dat ik dag en nacht niet heb
opgehouden eenieder van u te vermanen. En
nu beveel ik u Gode en aan het woord der ge-
nade van Hem die machtig is om op te bouwen
en een erfdeel te geven onder al de geheiligden.
Hand. xx. 31. 32.

Weest in niet bezorgd; maar laat in alles door
het gebed en de smeeking met dankzegging uwe
wenschen bekend worden bij God. En de vrede
Gods, die alle begrijp te boven gaat, beware
uwe herten en uw verstand in Christus Jesus.

Phil. iv. 6. 7.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hart,
maak mijn hart gelijk aan het uwe. (300 d. afl.)

Zoet hart van Maria wees mijn toevlucht.
(300 dagen afaat.)

R. I. P.

Audenaarde dr. van A. Vandendriessche.