

De rechtvaardige, al werd hij door de dood verrast,
zal in vrede wezen.



BIDT VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

Eugenius SLOCK,

Echtgenoot van Jufvrouw

ROSALIA WAELEKENS,

Geboren te Evergem den 7 September 1810 en overleden
te Audenaarde den 24 December 1872,
voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden.

— 0000 —
Hij was een man zonder geveinsdheid; hij was recht-
vaardig, vreesde God en week af van het kwaad. Job I.

Zelig is de mensch die beproevingen uitstaat, omdat
hij de Kroon des levens zal ontvangen, die God beloofd
heeft aan dezen die Hem beminnen. St-Jac. I, 12.

Het eenige dat ik verzoek van u, is mij te willen ge-
dachtig zijn in uwe gebeden. St-Aug.

GEBED.

Neig, o Heer, uw oor tot onze gebeden, door welke wij
uwe barmhartigheid ootmoedig smekken, dat gij de ziel
van uwen dienaar EUGENIUS, die gij uit deze wereld hebt
doen scheiden, in het land van vrede en licht zoudt stel-
len, en dezelve het gezelschap uwer Heiligen doen ge-
nieten. Door Christus onzen Heer. Amen.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hart en mijn ziel.
(100 dagen aflaat, toepasselijk aan de zielen des vagevuurs.)

R. I. P.

Audenaarde, dr. Th. Devos.