

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.



## Bidst voor de Ziel

VAN

# PETRUS STANDAERT,

geboren te Knesselaere den 29 November 1840

en aldaar overleden den 5 Maart 1867.

O hoe vergankelijk en hoe kort is het leven; hoe onveranderlijk en hoe lang de eeuwigheid.

S. Bas.

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust is beter dan eene langdurige ziekte.

EccI. 30.

Heer! ik heb mij aan uwen goddelijken wil onderworpen en dit heeft mij getroost.

Ps: 118.

De zoon is voor hem ondergegaan als het nog dag was.

JHANN. 15.

Beminde ouders, broeders, zuster en vrienden, toont mij door uwe gebeden dat wij ware vrienden zijn.

Jesus, Maria, Joseph, dat zijne ziel met U in vrede ruste. (100 jaren afaat.)

R. I. P.

Eccloo, Boek- en Steen. der gebroeders Ryffranck.