

Eert den geneesheer, want hij is van God geschapen om u te helpen in uwe ziekten. **ECCLES. XXXVIII, 1.**



Zalige Gedachtenis

van Mijnsheer

LOUIS STAPLETON,

Doctor in de Genees- en Vroedkunde,
geboren te Cruyshautem den 18 Augusti 1812
en aldaar overleden den 11 Maart 1884.

Ik heb mijn hert toegelegd op de studien, om de voorzichtigheid en de wetenschap te kennen en te verkrijgen; om de dwalingen en de onvoorzichtigheid te ontdekken en te vermijden. **ECCLES. I, 17.**

Mijn geest is verslapt, mijne dagen zijn verkort geworden en er blijft mij slechts het graf over.

JOB XXVII, 1.

Hij was een oprechte christen, vol van geloof, vreedzaam, geregeld in al zijne werken, gevoelig aan het lot der noodlijdenden. **HEB. XII.**

Met christelijke verdueligheid zijne laatste uur te ontmoet ziende, onderwierp hij zich geheel en gansch aan den heiligen wil des Allerhoogste, wetende dat wij niet geschapen zijn om hier gedurig te verblijven, maar een beter vaderland moeten afwachten. **HEB. XIII.**

Lieve broeder en zusters, ik laat u in de vrees des Heeren; weest mij indachtig in uwe gebeden al de dagen uws levens.

Zoete herten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 dagen afaat.)

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

G. Z. J. Ch.

Audenaarde, stoomdruk Beversaege-Van Eeckaute.