

Wees altijd bereid, de uur dat gij niet denkt, zal de
zoon des menschen komen. E. Lucas.

BID VOOR  DE ZIEL.

van Mijnheer

MAURICE STEVENS

WEDUENAAR VAN VROUW

PELAGIE VAN DEN BOSSCHE

geboren te Optrakel en overleden te Nederbrakel
den 23 Februari 1899

in den ouderdom van 64 jaren.

Voorsien van de HE. Sakramenten der stervenden.

Als het morgen is, denkt dat gij den
avond niet zult krijgen, en als het
avond is geworden wacht u van op
den morgen te rekenen, want velen
sterven schielijk en onvoorzien, en
op de uur dat men er minst aan denkt,
zal de zoon des menschen komen.

Thom. a Kemp.

Doe nu uw best om zoo te leven, dat
gij in de uur des doods eerder moogt
blijde zijn dan bevreesd. Th. a K.

Mijne Kinderen, vaarwel, uw vader
verlaat u, hij vertrekt uit deze wereld!
vergeet hem niet in uwe gebeden.

Barmhertige Jesus geef hem de eenwige rust.

(100 dag. afaat).

R. I. P.

Nederbrakel A. De Frene-Van Perenaegse boekdr.