



Gedenkt uwe oversten, die u het woord Gods verkondigd hebben; hunne dood beschouwende, volgt hun geloof na. HEBR. 13, 7.

BID VOOR DE ZIEL

van den Zeer Eerwaarden Heer

Petrus Joannes Teerlinck,

Geboren te Gent den 30 April 1821,

Priester gewijd in 1844,

Coadjutor tot Haesdonck in 1844,

Onderpastoor te Nieuwerkerken in 1845,

- te Drongen in 1850,

- te Denderhautein in 1853,

Pastoor te S. Maria-Lierde in 1859,

aldaar godvruchtiglijk in den Heer ontslapen
den 27 Mei 1881.

De Heer verkoos hem, om het priesterlijk ambt te bekleeden, den lof des Heeren te zingen, en zijne glorie te verkondigen. ECCLES. 43, 19.

Gij vertrekt uit de wereld als Moyses in het midden der gebenedijdingen van het volk, hetwelk u smeekt niet op te houden voor hen te bidden.

H. ERNR.

Ik heb de armen niets geweigerd, want het medelijden is van mijne kinschheid met mij opgegroeid. JOB 31, 17.

Gij zijt nu bedroefd, (mijne Parochianen) maar ik zal u wederom zien, en uw hert zal zich verblijden. JOAN. 16, V. 32.

Zoet Hert van Maria, wees mijne behoudenis.
300 dagen afsant.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,
7 jaren en 7 quadr.

R. L. P.

Sottegem, L. Vekeman, boekdrukker.