

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.



Bid voor de Ziel
van den heer

EDUARD TERLINCK

*geboren te Bevere den 1 Mei 1818,
en aldaar*

godvruchtig overleden den 25 November 1892.

De wijsheid is bij bejaarde menschen te vinden, en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven. Maar de hoogste wijsheid en macht zijn bij God; raad en verstand zijn in zijn bezit. Jon. XII. 12, 13.

Ik heb den Heer met verduldigheid afgewacht, Hij heeft zijne oogen op mij nedergeslagen en mij uit den poel der ellenden getrokken. Ps. 86.

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid; Hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner handen. Want ik heb zijne wegen bewaard; en ik ben mijnen God niet ontrouw geweest.

Ps. XVII. 21, 22.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 dagen afaat).

R. J. P.

Audenaarde, stoomdruk Beernaeghe, gebroeders.