

Ik heb alles als ijdelheid geacht opdat ik
Christus winne. Phil. III. 8.



Zalige Gedachtenis

VAN VROUW

ROSALIE T'JOENS,

weduwe van den Heer

Leonardus Vanderschelden,

geboren te Bevere-hij-Audenaarde,

den 23 Mei 1818,

en er godvruchtig overleden den 29 Maart 1892,

voorzien van de HH. Sakramenten

der stervenden.

—o—

Volgens de vermaning van den apostel was
zij voorzichtig, eerbaar, gematig, en bestuurd
haar huis met zorgvuldigheid. Tit. II. 5.

Eene wijze en deugdzaame vrouw staat onbe-
weegbaar in hare plichten, gelijk eene goude
kolom onbeweegbaar rust op eene zilvere
grondzuil. Eccel. XXVI. 23.

Vaart wel mijne kinderen, ik laat u de
vrees des Heeren, en beveel u aan Zijne ge-
nade. Uwen broeder en zusters heb ik blijmoed-
ig Gode opgeofferd; Hij heeft ze in zijn heilig-
dom verborgen, en beschermt hen in het ver-
borgene zijner woontent. Ps. XXVI. 4.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hart,
maak mijn hert gelijk aan het uwe.

300 dagen afaat.

Zoet hert van Maria, wees mijn toevlucht.

300 dagen afaat.

R. I. P.