

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, en ik ben in  
mijne verwachting niet bedrogen geweest.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

de *Barones* t' *Hint* de *Rooslenbeke*

geboren

**ZOË ISABELLA de NAEYER.**

verseerd met het burgerlijk erekruis van 1<sup>ste</sup> klas

*Oeverleden te Brussel den 12 December 1894.*

*in den ouderdom van 76 jaren.*

*Voorzien van al de rechten der H. Kerk en  
versterkt door den Pauselijken Zegen*

Zij is voorbij gegaan het goed doende,  
Hulp der armen en der weezen, voorbeeld  
van geloof en godvrucht, bleef zij verduldig en  
knorde geenszins tegen God in hare beproe-  
vingen. Zij wierd algemeen geacht, hare dood  
was dan ook een grooten rouw voor gansch  
het volk.

H. SCRIJFT.

\* Zij is het aandoenlijk afbeeldsel der kriste-  
lijke vrouw geweest; in het midden der rijk-  
dommen, onthecht van de goederen der aarde;  
godvruchtig met vurigheid en oordeel; ge-  
trouwe en dienstwillige echtgenoot, onuit-  
putbare voorzienigheid van den arme.

KARD. DE CUEVERUS.

Hare liefde tot de armen had geene palen  
en hare middelen wierden besteed tot hun-  
nen ondersteuning, en haar huis kon men ge-  
makkelijk onderscheiden van die anderen,  
door de menigte der behoeftigen, die er dage-  
lijke hunnen toevlucht namen.

LEVIN VAN DEN H. ELME.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met U  
in vrede ruste. — 100 dagen afzaf.