

Kom, Bruid van Christus, ontvang de kroon
welke de Heer u voor alle eeuwigheid heeft bereid!
OFF. ECCL.



TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN DE EERWEERDE

ZUSTER GHISLENA,
(in de wereld: Jufv. Pelagia-Odila Torrekens)

Geboren te Aygem, den 22 Februari	1856
Getreden in het Klooster te Oprakel, den 30 Mei	1877
Gekleed den 3 September	1877
En aldaar geprofest den 10 September	1878
Godvruchtiglijk overleden in het Klooster te Cruyshautem, den 6 April	1884

In korten tijd heeft zij eenen langen levensloop
voleind. Van hare teedere jaren in de deugd opge-
voed, was zij goed en zachtmoedig, eerbaar van
gelaat, zedig van gedrag, beleefd en vriendelijk in
hare aanspraak.

Door eene onverbidelijke ziekte getroffen en ten
niterste gedrukt onder den last harer smarten, be-
droefde zij zich niet; zij gaf zich als een slachtoffer
over aan het welbehagen des Eeuwigen Verlossers,
en de dood met eene zalige vrees voelende naderen,
is zij zachtjes in den Heer ontslapen met eene volle
onderwerping aan zijnen heiligen wil en met een
kinderlijk betrouwen op Maria, hare goede moeder.

De vrees des Heeren geleidde haar van hare
kindsheid af. Hare godsvrucht en hare vlijt in het
krijten harer religieuse plichten dienden tot voor-
beeld. Om hare zachte inborst en om haar goed hert
behaagde zij eenieder. Zij was God aangenaam om
de schoonheid harer ziel.

Vergeeten wij haar niet in onze vurige gebeden.
Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn
toevlucht. (300 dagen afaant.)

R. I. P.

Sottegem, L. Vekeman, boekdr.