

Geloofst zij Jesus Christus. Amen.



**Bid voor de Zielrust**

van *Mijaheer*

**Casimirus-Franciscus-Victorinus**

**TORREKENS,**

*echtgenoot van Jofronna*

**Hortensia Vanderlinden,**

geboren te Sottegem den 22 Maart 1844. en overleden  
te Nederbrakel den 30 December 1876.

*voorzien van de III. Sakramenten der stervenden.*

Hij was vol geloof en iever voor zijnen Godsdiens.

Hij was een eenvoudig en oprecht man, den Heer vree-  
zende en het kwaad vluchtende. *Jos. 1.*

Om zijne vreedzaamheid en zijne godsvrucht was hij  
bemind van God en van de menschen. *Ecol. 46.*

Bedroeven wij ons niet gelijk deze die greene roep heb-  
ben; de aarde is een ballingschap, het leven eenen door-  
tocht, de Hemel ons Vaderland. Wij zullen eens in de  
tegenwoordigheid van God vereenigt zijn. om gezamen-  
lijk het eeuwig geluk te genieten; vertroosten wij elkan-  
der met deze gezachten *Thess. 11, 12.*

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

*7 jaren en 7 maal veertig dagen afaat.*

Heilig hert van Jesus, wees mijn toevlucht.

*500 dagen afaat.*

Zoet Hert van Maria, wees mijne zâligheid.

*500 dagen afaat.*

**R. I. P.**

Drukkery van A. E. Borgmans, Geertruidenberg.