

Kostelijk is in de oogen des Heeren de
dood der rechtvaardigen. Ps. 115, 15.



Bid voor de ziel

van

JUSTINA VELGHE,

geboren te Bevere en overleden
te Oudenaarde in 't gesticht der H. Familie,
den 22 November 1894,
in den ouderdom van 62 jaren,
lid der Congregatie van O. L. Vrouw.

Van hare jongheid af heeft zij altijd God
gevreesd en zijne geboden onderhouden.

Tob. 2, 13.

Zalig is de mensch die de beproeving met
geduld verdraagt, want hij zal de kroon des
levens ontvangen, die God beloofd heeft aan
degene die hem beminnen. — H. JAC. 1, 12.

Gedurende hare ziekte stichtte zij elkeen
door hare verduideligheid en volkomene onderwerping aan Gods wil.

H. HIER.

De godvruchtigheid tot Maria is de waarborg van zaligheid; dewijl een waar kind van Maria nooit zal verloren gaan.

H. JOAN. DAM.

Goedertierende Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quad. afd.)

Zoet Hert van Maria, wees mijnen toevlucht.

(300 dagen afd.)

Oudenaarde, druk. Bevernaege oudste,
Kasteelstraat, 12.