

Alles is ijdelheid, behalve God beminnen en Hem
alleen dienen. Sap.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN MEINHEER

EVARISTE VERZELE

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

MATHILDE DE GEETER

geboren te Maercke-Kerkhem den
16 Mei 1845 en overleden
te Nederbrakel den 8 Juli 1892

Voorzien van de HH. Sakramenten.

In het midden mijner dagen, ga ik henen naar de
poorten van het graf; ik zocht het overige mijner jaren,
en ik had hoep tot den morgenstond toe. Dan is mijn
levenstijd verdwenen. Isaias 38.

Ik heb droeve dagen en smartvolle nachten doorge-
bracht en mijne kwaal was ongenesbaar, maar ik
heb met verduldigheid uitgeroepen: Gelijk het den
Heer behaagt bez ik te vrede; mijn God dat uw wil
geschiede. H. Schrift.

Was zijne ziekte allerbitterst, zij was ook een vrucht-
baren hof, waar hij overvloedige bloemen en rijke
vruchten voor den Hemel plukte. Nav.

Lieve Echtgenoot, vergeet mijne zuchten niet, denk
aan hetgeen ik geleden heb, aan de liefde die mijn hert
voor u gekoesterd heeft, en leg u den plicht op voor de
rust mijner ziel te bidden. H. Grys.

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid
(300 dag.-afl).

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frene-Van Pevenaeghe.