

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.

TER ZALIGE  GEDACHTENIS

VAN VROUW

LUCIA VION

WEDUVE VAN

JAN-BAPTISTE VAN HOOLAND

Geboren te Blasius-Bouels ten jare 1804

en overleden te Nederbrakel den 12 Maart 1891.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was eene goede huisvrouw en eene goede moeder, zij heeft hare kinderen met het brood door hare handen gewonnen, maar bijzonderlijk door goede voorbeelden gevoed.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen die de goede opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

H. Hierom

Ik hoorde eene stem uit den Hemel die mij zegde : schrijf, zalig degenen die in den Heer sterven.

Apoc.

Gij alle mijne kinderen en kleinkinderen, bidt voor mij bij den Heer.

Bid voor de overledene de Akten van Geloof, Hoop en liefde.
(afl. 7 jaren 7 m. 40 dagen).

R. I. P.

Nederbrakel. A. De Frense-Van Pevonaege, Boekdr.