

Denkt op uwe nitersten en in der eeuwigheid zult
gij niet zondigen. ECCL. VII, 40.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

JULIEN VOET

geboren te Berchem (Vlaanderen)

den 11 November 1871

en overleden te Audenaarde den 1 Augusti 1899.

versterkt door de H.H. Sacramenten.

— — — — —
Wat is het leven van den mensch? Een damp die
een weinig tijds verschijnt om welhaast te verdwijnen.
JAC. IV. 15.

In den bloei mijner dagen ga ik tot de poorten van
het graf. Maar het is geschied gelijk het den Heer be-
haagd heeft: dat de Naam des Heeren gebenedijd zij.
IS. 38. — JOB 1.

Hij sanvaarde gewillig al wat hem overkwam; hij
bleef in vrede in zijn lijden, en behield de verduidig-
heid in den dag zijner ellenden. ECCL. II. 4.

Er is geene grootere zekerheid van wel te sterven dan
de volkomene overgeving aan den wil van God.

H. VINC.

O Maria, op u heb ik mijn betrouwen gesteld; be-
veel mijne ziel aan uwen Zoon. H. BRAS.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen aft.)

R I P

Audenaarde, Bevernaege gebr., Kerkelput.