



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**THERESIA VOSSAERT,**

WEDUWE VAN

**JULIEN COLPAERT,**

Gebooren te Audenaarde  
en overleden te Bevere den 26 Juni 1884, in den  
ouderdom van 76 jaren,  
na ontvangen te hebben de rechten der H. Kerk.

Bewaar in uw hart de geheugenis van eene goede  
moeder. H. Hieronymus.

Wij zijn 't die te beklagen zijn over het verlies  
van zulk eene moeder, hetgeen ons tranen doet  
storten dient juist tot hare zegespraak. H. Ephrem.

Zij werd van eikenen bemind en er was niemand  
die eenig kwaad woord tot haar nadeel sprak... Het  
goed doende verdween zij. Judith VIII. -- Act. X, 38.

In den Heere stelde zij al hare hoop zonder om te  
zien naar de ijdelheden en het bedrog der bedor-  
vene wereld. Ps. XXXIX-5.

In haar lichaam heeft zij bittere pijnen geleden;  
maar in de ziel heeft zij alles in den Heer verdragen.  
Zoo is zij gestorven aan iedereen een voorbeeld van  
deugd en kloekmoedigheid nalatende.

II. Mach. VI, 30-31.

Daarom zal het erfdeel van degenen die het goed  
doen, glorie, eer en vrede, haar ten deele vallen.

Ad. Rom. II, 10.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.  
300 dagen aftaat.

**R. I. P.**

Audenaarde, dr. van A. Vandendriessche.