



**BID VOOR DE ZIELE**

DER WEL ERWENDE

**VROUW THERESIA,**

BEJUFFER

**EUGENIA-FERDINANDA VAN ACKER,**

GEBOREN

**Te Gent den 25 Augusty 1810,**

IN NOVICIAET GETREDEN

In 't Hospitaal van O. L. V. te Audenaerde, den 22 Mei 1833,

**GEPROFEST**

Den 11 November 1834,

**OVERSTE BENOEMD**

Van het Klooster te Bassevelde den 23 January 1844,

**Overleden in 't Hospitaal van O. L. V.**

**Te Audenaerde, den 14 April 1853.**

Kom van den Libanus neder, myne leuid, kom van den Libanus neder, kom, gy zult gekroond worden. Cant. 4. 8.

Het ware onbetamelijk spreken van eene religieuse, te zeggen dat zy sterft als het God behaegt haer tot een beteer leven te roepen. Wat ziet men in dien overgang dat de treurige toekomst der dood voor de oogin brengt?... De religieuse, op haren laatste stond, is omringd door hare zusters, die, wel verre van haer te beweenen, het zelfde geluk verlangen en haer met dankzangen begeleiden. Als zy den geest heeft gegeven, gese onder haer zou durven zeggen dat zy dood is, noch de laatste pligten, jegens haer te kwytten, eenen rouwliedert naemen. Alzo sterfverzenzen zy als een zepraesel, als een opfegte freest.

St-Joannes-Chrys.

**R. I. P.**

Gent, Drukkery en Lithographie van De Dusscher Freres.