

Verliest onder het volk vrome en kloekmoedige mannen, die God vrezen, die de waarheid beminnen, die zijnden zijn van allen liet en ten allen tijde bereid zijn het recht voor te staan. (Ezra. 13.)

†  
**Bid voor de ziel**

VAN MYNHEER

**HERMES JAN VAN BRABANDT,**

*Lichtgeest van Afraam*

**RENILDIS VYVENS,**

Geboren te Wamwegen-Lede, den 1 November 1807.

Advocaat te Gent ... 1829.

Notaris te Cruyghbantem ... 1832.

Verdrachter over het hantou Cruyghbantem 1845.

Oorledent te Cruyghbantem, den 1 Junij 1867.

Zijne huisvrouw verliest in hem eenen toegewegen echtgenoot, en zijne kinderen eenen denghenamen vader. (H. Bern.)

Hij heeft het recht bemind en het onrecht geaat. (Ps. 44.)

De wet der waarheid was in zijnen mond, en de ongerechtigheid was op zijne lippen niet te vinden; hij heeft gewandeld in den vrede en in de rechtvaardigheid, en heeft er menigen van de onrechtvaardigheid afgekeerd. (Micheh 2.)

Daarom is gansch het volk in rouw bij zijne dood. (Mach. 1.)

En zijne gedachtenis zal uit den geest der menschen niet verdwijnen. (Ezra. 9.)

Lieve Jezus, billyke en barmhertige Rechter, geef hem de kroon der rechtvaardigheid. *Zoo diegen afstaat*

R. I. R.