



De ouderdom is eene kroon wanneer hij op den  
weg der gerechtigheid gevonden wordt. Prov. XVI 31

Zij stierf in eenen gelukzaligen ouderdom; zij  
had de volheid harer dagen bereikt. Gen. XXY. 8.

## BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

### ELISABETH VAN CAMP

weduwe van

Joannes Franciscus Coeckelbergs

en van

### Josephus Van den Broeck

geboren te Helst op den Berg den 28 September 1798  
overleden te Boisschot den 14 Juli 1800 voorzien van  
de HH. Sakramenten der stervenden.

Wat is zij gelukkig die duurzame overledene,  
allengskens en van verre het uur van scheiden te  
hebben zien naderen! Want alzoo heeft zij zich bereid  
om heilgijk te sterven. H. Franc. van Sales.

Zij was eenvoudig, rechtzinnig, godvreezend en  
afwijkend van het kwaad. Job. I. 1.

Heer schenk haar de eeuwige rust en het eeuwige  
licht beschijne haar! [100 dag. afaat.

Mijn Jesus! barmhertigheid. (100dagen afaat.

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht.

(300 dag afa.

R. I. P.