



BID VOOR DE ZIEL

van *uffrouw*

Adelaïda Catharina Fidella VANCAMPENHOUDT,

Assistente en Secretaresse der Congregatie
van Onse Lieve Vrouw.

Geboren te Meenen, en aldaer overleden den 10 February 1849,
in den ouderdom van 54 jaren, eene maend en 18 dagen.

O MAAN, gy waert myne sterkte in myne zwakheden,
myn troost in myne tranen, myn toevlugt in myne
ellenden en gy zyt de hoop van myne zaligheid.

S. Germ. de Præc.

De rechtveerdige sterft, doch in gerustheid, want door
zynedood treedt by een beter leven binnen. *S. Bern. ep. XV.*

Vergeet niet van werken van liefde te doen en uwe goe-
deren een anderen mede te deelen; want het is door dus-
danige offerhanden datmen zich een God aangenaem maakt.

Heb. XIII. XV.

Geen menschelyke hulp kon haer verlichting geven,
God was haer eenig' hoop, de sterkte van haer leven,
O Heer! aenzie haer' smert, gedenkt haer bittere pyn,
Moogte in alle eeuwigheid in hemelvreugden zyn!

*Zoete Jesus, geef uwe dienaarss Adelaïda Catharina
Fidella de eeuwige rust.*

Ged. by VANBEE-DHALEWEYN, te Meenen.