

Sedert mijne teedere jeugd heb ik mijn betrouwen
op Maria gevestigd en mijne hoop zal niet bedrogen
worden; want een kind van Maria kan niet vergaan.

H. BERK.

†
TER ZALIGER EN DIERBARER GEDACHTENIS
VAN JUFVROUW

Amelia-Carolina Vancampenhoudt,

geboren te Meenen en aldaar godvruchtiglijk
in den trefeer ontslapen den 23 Juni 1885, in den
ouderoorn van 72 jaren en 6 maanden.

Zij was oud-prefekte en bijzondere weldoenster van de
Congregatie der jonge dochters; zuster van de
derde orde van den h. Franciscus van Assizie en lid
van al de godvruchtige genootschappen op hare
parochie ingericht.

Zij is voorbij gegaan, het goed doende... Van hare
kindsheid af, had zij zich in de deugd geoefend en
gelijk de kinderen Gods was zij vol goedertierenheid
en hertelijk medelijden... Zij was vol goede werken en
aalmoesen die zij deed... De sterkte en de zedigheid
waren haar sieraad... Door haar geloof en hare god-
vruchtigheid was zij aangenaam aan God en hare ge-
dachtenis zal in zegening blijven.

(HAND. X. - COL. III. - HAND. IX. - SP. XXXI. - HEBR. XI.)

Maanden vol ellenden en nachten vol smert en lijden
heb ik doorgebracht, (JOS. VII.) Maar ik heb u aanroep-
pen, o Heer, ik heb op u gehoopt en gezegd: mijn vader,
die in de Hemelen zijt, geheiligd zij uw naam,
uwe wil geschiede op de aarde als in den Hemel.
(PS. XXX, UT. VI.) Indien ik met Jesus lijde, ik zal ook
deel hebben in zijne glorie.

(ROM. VIII.)

Mijne teergeliefde neven en nichten, 't was mij zoet
en aangenaam met u te leven. Ik sterf; maar mijne
liefde sterft niet; ik zal u in den Hemel beminnen,
gelijk ik u op de aarde bemind heb. Helpt mij door
uwe gebeden.

(H. BERKUM. - H. AUG.)

Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid!

(300 dagen aflat.)

Meenen, drakk. V. Tavernier-Vercoutere.