

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met U in
vrede ruste. Amen.



Bid voor de ziel

van

CAMIEL VAN CANEGHEM,

echtgenoot van

VIRGINIE DEVENYN,

geboren te Neder-Eenaeme den 15 April 1825
en godvruchtig overleden te Bevere-Audenaarde

den 15 Juni 1906,

versterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden,

lid van het Genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius.

Hij was een gerechtig man, die den Heer
vreesde, het goede deed en zich verwijderde
van de kwaden. — Daarom stierf hij gerust,
indachtig zijnde dat de dood niets anders is
dan een overgang tot een beter en eeuwig
leven. Job.

Wees gedachtig, o Heer, dat ik in den weg
uwer geboden gewandeld heb, en daarom hoop
ik dat Gij mij, volgens uw woord, het eeuwig
leven zult geven. Math. 19, 17.

Ik sterf, maar mijne liefde voor U sterft niet:
gelijk ik U op aarde bemind heb, zal ik U be-
minnen in den Hemel, waar wij elkander zullen
wederzien. H. Joan. Berchm.

Ik bid U, lieve Bloedverwanten en vrienden,
door de liefde van Jesus-Christus, dat gij mij
in uwe gebeden indachtig zijt. Ad Rom. 16.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde,
300 dagen afaat.

H. Franciscus-Xaverius, bid voor ons.

R.

I.

P.