

De beste bereiding tot de dood bestaat in eene volkomene onderwerping aan den wil van God.

S. VINC. A PAULO.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Emiel Van Cauwenberghe,

geboren te Erwetegem

en overleden te Sottegem den 15 November 1894,

in den ouderdom van 23 jaren,

voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij was bemind van God en van de menschen ; zijne gedachtenis is in zegen.

Van mijne teederste jaren af, heb ik mij aan U toegewijd, o Maria ; gij zijt de have die ik betracht heb ; nu ben ik onder uwe bescherming voor altijd.
S. ERNEN.

Hetgeen voor Gods oogen aangenaam was heeft hij gedaan ; noch ter rechter, noch ter linker zijde is hij er van afgeweken. 4 REG. 22.

Weinigen tijd geleefd hebbende, heeft hij vele tijden vervuld ; — de Heer verbaast zich de rechtveerdigen te vergelden. SAP. 4. — ECCL. 11.

Weest mijn oordeel indachtig, want zoo zal ook het uwe zijn ; heden mij, morgen gij.

Het is een heilig en zaliggepis te bidden voor de dooden. H. MACH. XII.

Jesus, wees mij barmhertig. 100 dag. af.

Zoet hert van Maria, wees mijne behoudenis. 300 dagen afaaf.

R. I. P.

SOTTEGEM, L. VEKEMAN.