

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. Amen.



**BID VOOR DE ZIEL**

VAN

**Marien Van Cauwenberge,**

echtgenoot van

**THERESIA GHYS,**

Lid van het Genootschap van den H. Franc.-Xav.

geboren te Michelbeke,  
en aldaar godvruchtig overleden,  
den 23 November 1895.  
in den ouderdom van 47 jaren.



Ik heb met kloekmoedigheid droeve dagen en smartvolle nachten doorgebracht. — Waarom was mijne kwaal ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen barmhertigen wil.

Hij waakte zorgvuldig over alles wat in zijn huis omging, en heeft zijn brood in ledigheid niet geëten.

PROV. XXXI, 27.

Vaarwel, duurzame echtgenoote en kinders die ik zoo zeer beminde. — Bidt voor mij; ik zal voor u bidden en u verwachten in de eedwige verblijfplaats waar wij elkander niet meer zullen verlaten.

De deur des Hemels staat open voor die Maria hier op aarde dienen.

H. BERNARDUS.

Barmhertige Jesus, geef aan zijne ziel de eeuwige rust.

300 dagen afl.

O zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

**R. I. P.**

SOTTEGEM, L. VEKEMAN.