

Zalig zijn zij die in den Heer sterven, want
hunne goede werken volgen hen.

H. Joan. Apoc.



Bid voor de ziel

van Jufvrouw

Maria Van Cauwenberghe,

lid der Congregatie van O. L. Vrouw,
geboren te Wortegem den 15 Februari 1836
en te Bevere godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 24 Juli 1894,
voorzien van de HH. Sakramenten
der stervenden.

Zij was eene van die uitgelezene zielen welke
men mag aanzien als het voorbeeld eener chris-
tene vrouw.

H. Aug.

De goedheid van haar hert en hare zachtmoedigheid hadden haar de achting van eenieder verworven.

Hoe zoet is het te sterven, na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hert van dengene die ons moet oordeelen ! Marg. Mar

Die Maria bemint in zijn leven moet niet vreezen van voor den rechterstoel van haren goddelijken Zoon te verschijnen. H. Pet. Dam.

Van-God en van de menschen bemind is hare gedachtenis in zegening.

Eecl.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik u altijd meer en meer beminne.

300 dag. aft.

Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. aft.

N.

J.

P.