



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN WEL ACHTBARE VROUW

Rosalia Van Cauwenberghe,

ECHTGENOOTTE VAN D'HEER

JOANNES-BAPTISTA VERHEYDEN,

Geboren te Oycke den 15 Augustus 1796, en overleden te Bevers den 6 December 1857.

— 0 —

Ik heb honger gehad en gy hebt my gespyd. Want al hotgeen gy aan de minsten der mynen gedaen hebt, aensie ik als aan my gedaen; darrom, kom, gebenedyde myns Vaders, en bezit het ryk dat u bereid is. **MATTH. C. xxv, v. 35, 40, 54.**

Van haren echtgenoot en hare kinderen omringd, is zy in den Heer ontslapen met een volkomene onderwerping aan den goddelyken wil, en een kinderlyk betrouwen op Maria, hare goede Moeder.

Het lyden en de zuchten met verduldigheid vordragen, voltrekt de kroon die God bereidt in den hemel. **S. LIC.**

Lieve kinderen, eert uwen vader uit ganscher herte, en vergeet de smerten van uwv moeder niet. **ECCL. cvii, v. 29.**

Hoe gelukkig zyn d'ete, o Maria, die uwen naem beminnen, zy zullen niet beven in de uer des doods. **S. BONAV.**

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u myn hert en myne ziel (100 dagen aflaat toepasselyk aan de zielen des vagevuers).

B. G. P.

Gen. Lith. van J. B. D. Hemelsoet