

Eene dienst van Maria zal nooit verloren gaan.

BID VOOR DE ZIEL

van *Justine*

MARIA-THERESIA EECKHOUT

weduwe van Mijnheer

Jacobus De Staercke.

geboren te Elst den 5 Januari 1797, overleden te
Nederbrakel den 5 Februari 1877,
voorzien van de III. Sakramenten.

De hooge ouderdom is eene erekroon die op de wegen der gerechtigheid, en de vrees des Heeren gevonden wordt. *Prov. XXI. 3.*

De jaren vervliegen als de rook, zelden ziet men ze tot zeventig becloopen, en indien er iemand tot tachtig bereikt, dan blijft er hem niets meer over, als druk, smerten en ellende. *Ps. 89.*

Vaartwel duurzame bloedverwanten, zoo verkleefde en deugdzaam kinderen, welke mij zoo teer beminde. Bemind malkanderen, al de dagen uws levens, en de God aller vertroosting zal u zegenen. Vaartwel teergehefde vrienden, broeders en zuster zoo zachtmoedig ten mijnen opzichte, met mijne bezwijkende hand, de tranen in de oogen, en met mijne stervende stem, zeg ik u allen eenen laatsten vaartwel; bid voor mij, ik zal voor u bidden en u verwachten, in de eeuwige verblijfsplaats, waar wij elkanderen zullen wederzien, en nooit meer verlaten. Vaartwel.

O, Maria wees, de arme ziel onzer teerhertige moeder Maria-Theresia altijd behulpzaam, door de verdiensten bij uwen zoon Jesus.

R.

I.

P.

Geerardsbergen, P. Quintin Brugstraat.