

Geloofd zij Jesus - Christus, Amen.



ENGELACHTIGE GEDACHTENIS  
VAN

## WALEERKE

het welbeminde zoontje van den heer  
**Louis Napoleon Van Coppenolle**

EN VROUW

**ODILA CELJNA JANSSENS**

dat, geboren te Nederbrakel, op 3 Julij 1897 aan de  
werelde zijner ouders ontrukkt wordt op 2 Januari 1899.

---

Kindje, lieveling van ons harte  
Waarom toch deze aarde ontvlucht  
Zie hoe moeder weent van smarte  
Hoe uw vader treurt en zucht.

Maar ik hoor U: " wil niet klagen  
" Als de goddelooze doet!  
" ' T zijn op aarde droeve dagen:  
Hier is 't zoo onzeglijk goed!

'K wacht U hier, o Vader, Moeder  
Met U allen, die mij mint:  
Hier vereenigt de Albehoeder  
De ouders met 't beweende kind.

---

Druk O. Van Nieuwenhove-v. D. Driessche, Nederbr.