

Weent niet : de dood der rechtvaardigen is slechts
een overgang tot een beter leven. H. Athanasius.



Bid voor de ziel

van zaliger

Daniel VAN CUTSEM

Lid van Sint Jan Berchmans Patronage,

geboren te Dworp, den 14 April 1882 en aldaar god-
vruchtig in den Heer ontslapen den 5 mei 1898.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis
zal plaats hebben met drij groote missen in de paro-
chie kerk van Dworp, op Zaterdag 7 Mei. De vigiliën
om 9 ure. — De mis van de Patronage zal plaats
hebben op Zondag, 15 Mei om 7 1/2 ure,

—o—

Gelijk eene bloem, nauwelijks ontloken en vertrapt
zoo is hij verschenen en verdwenen. H. Bonav.

Gij bidt voor mij, lieve ouders, ik zal met u voor u
bidden, en welhaast zal ik u voor altijd weder zien bij
God, waar droefheid in genoegen en tranen in vreug-
den veranderen. Fén.

Heer ik heb groote pijn geleden in mijn lichaam,
maar ik heb ze met vreugde des herten verdragen uit
liefde tot U. II Mach. VI. 30.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne : 300 d.

Zoet Hart van Marij, wees mijn heil. 300 d.

R.

I.

P.

Stoomdrukk. V. Houssiau & Fr. Merckx, Halle.