

De dood van den rechtvaardigen is kostelijk in de oogen van den Heer.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

CAMIEL VAN ELSUWÉ

ZOON VAN

FRANCIES & MARIE THÉRÈSE DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel den 11 November 1859, en aldaar godvruchtig overleden den 13 Januari 1900.

Lid van het genootschap van den H. Franciscus Xaverius.

Versterkt der H. H. Sacramenten.

Van zijne jonkheid af in de vrees des Heeren opgevoed, bedroefde of beklagde hij zich nooit als de Heer hem beproefde, Tob. II. v 17

De rechtvaardigen onderstaan vele kwellingen, maar de Heer zal hun van dezelve verlossen: Zijne oogen zijn op hun gevestigd en zijne ooren luisteren naar hunne smeekingen. Ps. 33

Gelukkig, o Heer! degene die u getrouw geweest zijn: sterven is voor hen niet het leven verliezen, maar, tot een beter leven overgaan.

Barmhartige Jesus geef zijne ziel de eeuwige rust. 100 d. af.
Jesus Maria wees mijn toerlucht. 300 dag. af.

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-V. D. Driessche Nederbrakel.