

Heere Jesus! wees mij geen rechter, maar een
verlosser!

100 dag. afl.

BIDT VOOR  DE ZIELRUST

VAN ZALIGER

DOMINICUS VAN ELSUWÉ

WEDUWENAAR VAN JUFVROUW

CATHARINA VAN DE WALLE

geboren te Nederbrakel den 20 Januari 1796
en aldaar versterkt door de H.H. Sakramenten
overleden den 30 Januari 1885.

Hij was een godsdienstig man, vreesde God met
geheel zijn huisgezin, en had gedurig den Aller-
hoogste. Act. X. 2.

Ik heb een goeden strijd gestreden, mijne loopbaan
volleindigd, het geloof bewaard: voor het overige is
de kroon der gerechtigheid mij weggelegd, die de
rechtvaardige Rechter mij schenken zal.

II. Tim. IV. 7. 9.

(Kinderen), ge weet dat ik u de geboden en de
wetten geleerd heb, gelijk de Heer mijn God bevolen
heeft. Gij zult ze dus onderhouden en met de daad
volbrengen. Deut. VI. 5. 6.

Bemind elkander met eene broederlijke liefde.

Rom. XII. 10

(Uwe moeder en ik) bidden vóór God, opdat gij
geen kwaad zoudt bedrijven II. Cor. XIII 7.

Ik verlaat de wereld, Joan XXV. 25. Gij hebt nu
droefheid; maar ik zal u wederzien, en uw hart zal
zich verhouwen. Joan. XVII 22

Wij hebben hem bemind: wij zullen hem niet ver-
laten, tot dat wij hem door onze gebeden in den
Hemel gebracht hebben. H. Ambrois.

R. I. P.

Nederbrakel. — druk. van A. De Prene.