



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

ZUSTER MICHAËL

(Coleta Van Gansbeke)

geboren te Nederbrakel, den 30 April. . . 1827
in het klooster van Waereghem getreden,
den 20 Juli. 1852
nam er het H. Kleed, den 13 November . . 1852
wierd er geprofeet, den 13 Maart 1855
in den Heer ontslapen, te Nazareth, den
25 Januari. 1892
versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.

O goede en beminde Zuster Michaël! Wij verliezen in U eenen grooten schat! Gij waart eene zuster naar het zoet Hert van Jezus; zachtmoedig en ootmoedig; van eene gestadige liefdevolle en blijde dienstwilligheid voor allen. Uw leven was bovenal een gedurig sacrifice aan den grooten Vriend der kinderen. Alle dagen, godrende meer dan 25 jaren, hebt Gij hier al uwe krachten ingespannen om met het grootste geduld en de beste zorgen de kinders te leeren; hun de vrees des Heeren in het hert te planten; en ze wel te bereiden tot den grooten dag, op welchen Gij zoo gelukkig waart, als Gij uwe lieve kinders zoo wel, zoo godvruchtig voor de eerste maal hunnen God zagt ontvangen. En wanneer nu, Gij uwe levenskrachten als uitgeput had, in dien zoo verdienstigen arbeid voor Jezus; gingt Gij uw sacrifice voltrekken door het bezorgen der stervenden in het hospitaal, alwaar de toen alom heerschende wreede ziekte U onvermijdelijk moest neerslagen; om U als eene martelares van liefde ten hemel te staren. Daar zult Gij blinken als eene ster in het midden dier minnelijkste uitverkorenen, wier onbevleete schoonheid door de hand van haren goddelijken Braidegom gekroond is.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dagen afluat.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afluat.)