

Zij was hier op aarde uw kind, o Maria, toon nu dat  
gij hare Moeder zijt.

H. ANSELMUS.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Barbara Van Haudenhuyse,**

huisvrouw van

**DESIRÉ VERWEE,**

geboren te Audenaarde en aldaar overleden

den 12 Januari 1891,

in den ouderdom van 63 jaren.

Zij was eene teedere moeder, en de liefde die zij  
hare kinderen toedroeg, sloot de liefde niet uit die zij  
aan God verschuldigd was.

H. GREG. NAZ.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam;  
maar ik heb ze met vreugde des herten verdragen uit  
liefde tot U.

H. MACH. VI. 30.

Hoe gelukkig is die duurzame overledene, allengs-  
kens en van verre het uur van scheiden te hebben zien  
naderen! Want alzoo was zij bereid om heiliglijk te  
sterven.

H. FRANC. VAN SALES.

Beminde kinderen, eert uwen vader uit geheel uw  
hart en ondersteunt hem in zijnen ouden dag.

EGCL.

Doet wat gij van mij geleerd, ontvangen, gehoord en  
gezien hebt, en de God van vrede zal met u zijn.

PHIL. IV. 9.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en  
meer beminne! (300 dagen afsaat).

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel bij U in vrede  
ruste! (100 dagen afsaat).

**R. I. P.**

Audenaarde, stoomdruk Bevernaege, gebroeders.