

O dood! hoe wel leert gij ons over alle  
dingen oordeelen. ECCL.

✠

BID VOOR DE ZIEL

van

Zepherijmus VAN HEGHE,

geboren te Ophasselt den 27 Maart 1835,  
en aldaar overleden den 19 December 1870.

Als het morgen is, peins dat gij tot den  
avond niet zult leven: en als het avond is,  
wil u den dag van morgen niet verzekeren.  
Wees dan altijd bereid, en leef alzoo, dat u  
de dood nooit onbereid vinde. Vele men-  
schen sterven haastiglijk en onvoorwachts:  
want den Zoon des menschs zal komen als  
wij er het minst zullen op denken.

NAVOLG. VAN CH. 1. B. XXIII CAP.

Nu vraag ik u, wees mij indachtig in uwe  
gebeden, heb medelijden met mij, gij ten  
minsten die u hier mijne vrienden noemde.

JOB.

Genadigen Jesus geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.