

D. O. M.

Dierbaar voor de oogen van God, is de dood der
rechtveerdigen. Ps. 115, v. 5.



BID VOOR DE ZIEL

VAN JONKHEER

Carolus-Ludovicus VAN HOORDE,

lid van het Gilde van het H. Sacrament,
van het Broederschap der H. Barbara en van het
Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius;
geboren te S. Maria-Audenhove den 15 Mei 1833
en te Erwetegem, na de H. Sacramenten der ster-
yenden ontvangen te hebben, in den Heer
ontslapen den 14 Maart 1898.

Hij was een overtuigde christen, beminde de
wahrheid en de deugd; zijne woorden en werken,
zijn handel en wandel gaven het te kennen. Hij was
beziel met een levendig geloof, eene vaste hoop en
eene vurige liefde tot God en den naaste. Deze he-
melsche gaven wist hij naar veepte te schatten en
te stellen boven tijdelijke en vergankelijke goede-
ren. Daarom was hij zonder angst in het uiterste en
genoot hij dien zaligen vrede dien de boozen vruch-
teloos zoeken, maar die het aandeel is der uijver-
koornen. — Daarom ook zag hij kalm de dood te
genoot, vertrouwend dat zij slechts tot overgang
zou dienen naar het eeuwig leven.

Rouwt dus niet, beminde zuster, bloedverwanten
en vrienden, over mijn afscheiden, maar helpt mij
door uwe godvruchtige gebeden en onthoudt wel
mijn laatste woord: « leeft gelijk gij sterven wilt. »

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

Sottagem, L. Vekeman, boekdr.