

Hoe zoet is het te sterven, na eene gestadige
godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van
dengene die ons moet oordeelen!

Margareta Maria.



BID VOOR DE ZIEL
VAN
Francisca Van Lancker,

Geboren te Antwerpen en overleden
te Bevere, in den ouderdom van 65 jaren
en 10 maanden,

Lid der Congregatie van O. L. V.

—
Zij was eene eenvoudige, rechtvaardige en god-
vreesende vrouw, die zich van alle kwaad verwij-
derde. Job I.

Hoe goed is God voor hen die oprecht van hart
zijn! Ps. LXXII : 1.

Ik was verheugt dat tot mij gezegd werd : wij
zullen het Huis des Heeren binnen treden.

Ps. CXXI : 1.

Ik smeek u, hebt medelijden met mijne ziel.

4 Reg. I : 13, 14.

Gij zijt, o Maria de vreugd der Kranken en de
troost der bedrukten..... Ik groot u de kracht-
digste hoop mijner ziel. H. Ephrem.

Zij was uw kind, o Maria! toen dat gij hare moe-
der zijt. H. Aug.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in
vrede ruste, (300 dagen afaat.)

Audenaarde, Snelpersdruk van W. Th. Devos.