

Geloofd zij Jesus-Christus Amen. (100 d. afl.)



ZALIG AANDENKEN

VAN

**ISABELLA VAN LANCKER,**

WEDUWE VAN

**Pieter De Weerd,**

geboren te Bevere, den 21 Januari 1820,  
en overleden te Mooregem, den 20 Januari 1899,  
Lid des broederschap van Jesus H. Hert.

—\*—

Hoe zult gij in uwen ouderdom vinden wat gij in uwe jeugd niet verzameld hebt? Hoe schoon is het voor de bejaarde lieden wel te oordeelen, en goeden raad te kunnen geven, hoe schoon staat hun de wijsheid. ECCL. XXV. 5.

Zij was eene teedere moeder...en de liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde tot God niet uit. GREG. NAZ.

Ik bemide u gelijk eene moeder haar eenig kind bemint...daarom vergeet mijne zuchten niet; denkt aan mijn lijden, en aan mijne zorg voor u; verplicht u van voor de rust mijner ziel te bidden.

Maria is ons leven in dit ballingsoord, Zij wordt onze zoetheid in de ure des doods, door ze ons kalm en gelukkig te maken. H. ALPH.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest onze hoop.  
(300 dagen afluat.)

Heer, geef uwe dienares de eeuwige rust,

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

---

DRUKK. F. VERZELE LEUPEGEM