



Bid voor de Ziel

van

**JOANNES FREDERICUS VAN LERBERGHE**

echtgenoot van

**Paulina Delbeke,**

geboren te Kortryk den 31 December 1826,

overleden te Bevere den 1 Mei 1891,

lid van

*'t Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.*

Hebt medelijden met mij, want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

JOB 19, 21.

Gij ook weest bereid, want op de uur die gij niet weet, zal de Zoon des menschen komen.

MATTH. 24, 42.

Mijne kinderen gij zult uwe moeder eeren al de dagen van haar leven — en wacht u de geboden van den Heer onzen God te versmaden. Ik smeeek u door Jesus-Christus, onzen Heer, mij in uwe gebeden bij te staan.

TOB. 4, 3, 6. ROM. 15.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afaat).

Zoet hert van Maria, wees mijne toevlucht. (300 dagen afaat.)

R. J. P.

Andenaarde, stoomdrukk Bevernaege, gebroeders.