

Gelukkig zijn zij die den Heer vreezen en die
wandelen in zijne geboden. Ps. 127

BID VOOR  DE ZIEL

VAN JUFVROUW

CATHARINA VAN LEYEN

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

FRANCISCUS CASIRE'S

geboren te Opbrakel den 25 Mei 1825
en aldaar

overleden den 13 April 1885

VOORZIEN VAN DE III. SAKRAMENTEN.

Zij was eene vrouw vol van geloof, vreedzaam in
haare handel, zachtmoedig van manieren en ver-
duldig in haare lijden. Prof.

Bij levemen bij steeven gaf zij zich over aan den
wil van God, en daarom is zij in vrede gestorven.
H. Alph. de Lig.

Voor een weinig lijden zal zij veel goeds genieten,
want God heeft haar beproefd en waardig gevonden.
Sap. 3. 4.

Mijne Kinderen, weest standvastig in den weg der
deugd, vrede en gerechtigheid zullen uw aandeel
wezen....; bemint elkander en bidt voor wij.
Eecl. 3. 12.

Zoet Hart van Maria wees mijnen toevlucht.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel. — druk van A. De Jong.