

D. O. N.

Gelukkig de dooden die in den Heer ontslapen
zijn. *Apoc. XIV.*



BIDT VOOR DE ZIELRUST
van jofur.

ISABELLA VAN LIERDE,

echtgenote van d'heer

Petrus-Franciscus d'Hoze,

*geboren te Everbeke den 23 December 1797,
overleden te Nederbrakel den 28 Maart 1869.*

Gedenk, o Heer, dat zij voor uwe oogen ge-
trouwelijk en met een oprecht hart heeft omge-
gaan en gedaan heeft, dat u aangenaam was.

Isai. 58

Gedwillig en gediensdig tot iedereen, ging zij
met veel zachtmoedigheid te werk. *Prov. XXXI.*

Ik stelde al mijn betrouwen op Maria, en zij
was geheel mijne hoop. *H. Bern.*

Dat de Heer u vergelde voor hetgeen gij gedaan
hebt.

Jesus, Maria, Joseph! Dat ik in uw H. gezelschap
vroedzaam sterve. *100 dagen afaat toe-
passelijk aan de geloovige zielen.* PIUS IX.

R. I. P.

Geerardsbergen, PAUL QUINTIN, Nieuwstr.