

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods handen  
en de smart der dood zal hen niet treffen.

WISSH. III, 1.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijheer

Alfons Maria Antoon Van Loo

LETTERKUNDIGE.

Lid van verscheidene broederschappen; geboren te  
Gent, den 22 October 1855 en overleden te Kues-  
selare, den 5 Maart 1898.

Ik heb onrustige maanden en nachten vol ellen-  
c'en overgebracht. Als ik insliep, zegde ik: Wan-  
neer zal ik opstaan, en ontwekkende verwachtte ik  
den avond, en werd ik van lijden overvallen tot  
den nacht.

Joan. VII, 3 & 4.

De Heer verleene mij wat ik vurig van Hem ver-  
lang: dat Hij die mij heeft begonnen kastijden  
aanhoude, dat Hij zijne hand opene en mij weg-  
maake, dat Hij in al mijn lijden mij niet spare, mits  
ik zijne besluiten niet tegenspreke.

Joan. VII, 8 & 10.

Ik verlang ontbonden te worden, en met Christus  
te zijn.

PHILIP. I, 23.

Zoot hart van mijnen Jezus, maak dat ik U meer  
en meer bemine.

(300 dagen afaat.)

Zoot hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afaat.)

Heilige Jozef, voorbeeld en beschermer der min-  
nans van Jezus' Allerheiligst Hart, bid voor ons.

(100 dagen afaat, eens daags.)

R. I. P.

Knesselare, druk. J. Arnaut-Gyselbrecht.