

In U, Heer heb ik mijn betrouwen gesteld,  
« woorden van den overledene »



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DEN EERWAARDEN HEER**

**JOANNES - BAPTISTA VAN LOO**

geboren te Gent den 16 Januari 1836 in het Seminarie van Gent getreden, den 30 September 1854, Professor in het Kollegie van Ronssou den 1 Mei, 1858, Priester gewijd den 18 Juni 1859, Bestuurder van St Hendriks Gesticht, te Deinze, den 1 September 1869 Rustende priester te Haesdonk 1870-71; Bestuurder der Penitenten van Oubraker, den 1 Maart 1871, en tevens kantonale Opziener der lagere scholen Sept<sup>r</sup>. 1872 tot Sept<sup>r</sup> 1893; Pastoor te Oubraker den 16 Maart 1893, en aldaar zeer zacht in den Heer ontslapen den 10 Maart, 1899.

Ik heb den goeden strijd gestreden mijne loopbaan voleind, het geloof bewaard. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, welke de Heer mij geven zal. Th u Die er velen in de rechtvaardigheid zullen onderwezen hebben, zullen blinken als sterren in de eindlooze eeuwigheid. Dan. xii, 3 — O kinderen, zijne lievelingen, en gij zusters, welke hij met zooveel wijsheid heeft bestuurd, vergeet de gulden lessen van uwen vader niet, Prov. iv, 1 Parochianen van Oubraker, weest immer indachtig de onderrichtingen van uwen zoo godvruchtigen herder. En vergeet nooit de woorden welke hij u met aandoening, in zijne laatste aanspraak toestuurde, u als een andere Joannes-Baptista het Lam Gods aantoonend, op welk gij zoo als hij, uw betrouwen moet stellen, en herhalen bij leven en bij sterven: Lam Gods dat wegneemt de zonden der Wereld, spaar ons Heer, verhoor ons Heer, ontferm U onzer, geef ons den vrede, den vrede hier op aarde en den vrede hierna!

Dat zijne schoone ziel ook in vrede ruste. Amen.

o. Van Nieuwenhove-v, d. Driessche, Nederbrakel,