

Wie God vreest moet de dood niet vreezen, want
zij zal voor hem, eene bron van geluk zijn. Eccl 1 13



BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS-FRANCISCUS VAN MALDERGEM

echtgenoot van

VIRGINIA DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, en aldaar god-
vruchtig overleden den 20 Januari 1898, in
den ouderdom van 48 jaren en 4 maanden.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die
geduren zjn leven tracht te zijn, gelijk hij in de uur der
dood begeert gevonden te worden, want de dood zal
onstreffen, op den oogenblik dat wij het minst peizen.

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voor-
zichtig in zijnen handel, sterk verkleefd aan den Gods
dienst, vervulde wel zijne christelijke plichten.

Maria moeder-der-weezen wie heeft U ooit aan-
roepen, zonder verhoort te worden.

H. Bonaventura.

Vaarwel lieve echtgenoot en kinderen,
ik ben ontrukt aan uwe cogen, maar niet
aan de liefde van uw hert.

Verge et mij niet in uwe gebeden, en dat
de zegen van Jesus altijd over u weze.

Bernhartige Heer Jesus geef hem de eeuwige rust.
100 dagen afaat.

R. I. P.

O. V. Nieuwenhove - V. D. Briessche, N. d. Brakel