

Geloofd zij Jesus-Christus ! 50 dag. aflat.
De Heer heeft ze ons gegeven, de Heer heeft ze ons
ontnomen. Dat zijn heilige Naam gezegend zij. Job 1.21

Ter zaliger Aandenken

van vrouw

Sidonie Van Haldergem

echtgenote van Mijnheer

EMIEL MERTENS,

lid van het Broederschap van het H. Hert van Jesus,
geboren te Oubraket en te Delfinge godvruchtig in
den Heer ontslapen den 20 November 1895 in den
ouderdom van 42 jaren.

Versterkt door de III. Sacramenten.

Zij was eene omzigtige en deftige vrouw, bekleed
met kloekmoedigheid en eerbaarheid; de steun en de
troost van haren man, het voorbeeld der echtgenoten.
Zij was vlijtig en werkzaam, droeg eene uitnemende
zorg over haar huisgezin en reikte de hand aan den
armen en behoeftigen ook was zij van iedereen geacht
en bemind. — Eene vrouw die den Heer vreesst zal ge-
prezen worden. Prov. XXXI.

Die zorg heeft voor de opvoeding zijner kinderen zal
er lof over behalen, en zal er zich bij zijne vrienden
over verheugen: als zulke moeder sterft, dit is alsof zij
niet gestorven ware, omdat zij na zich iemand achter-
laat aan haar gelijk. Eccl. XXX. 2. 3. 4.

Duurbare Echtgenoot en kinderen, moeder verlaat
u. Zij vertrekt uit eene wereld, waar zij veel geleden
heeft... Vader, breng uwe kinderen wel op en zij zullen
uwen troost zijn. En gij, mijne **Lieve kindertjes**,
die ik zoo zeer bemijn, denkt aan uwe moeder; vreesst
God en onderhoudt zijne geboden; bemint elkander
met eene ware liefde; cert en bemint uwen vader;
Weest zijnen zoeten troost en sterke steun en den God
van vrede zal met u zijn. Vaartwel! Bidt voor mij.

Zoet Hert van Maria wees mijne behoudenis.

Heer Jesus, geef uwe dienares Sidonie de eeuwige
rust. Amen. — Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren en 7 quadr. aflat.

Drukkerij VAN NIEUWENHOVE, Geerardsbergen.