

De deur des hemels staat open voor al degenen die
hun betrouwen op Maria gesteld hebben. H. Bonaventura.



Bid voor de Ziel

VAN DEN ZEER EERW. HEER

DESIDERIUS AUGUSTINUS VAN MALLEGHEM

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Te Vakerke geboren</i> | <i>4 Januari 1831</i> |
| <i>In het Seminarie getreden</i> | <i>1 October 1853</i> |
| <i>Priester gewijd te Gent</i> | <i>20 December 1856</i> |
| <i>Onderpastoor te Pamele</i> | <i>22 December 1857</i> |
| <i>Broedkater van den L.L.B. Verdwyn in S. Nicolaas te Gent 3 Januari 1859</i> | |
| <i>Onderpastoor in S. Nicolaas te Gent</i> | <i>24 Mei 1869</i> |
| <i>Algemeen-Bestuurder der Zusters Franciscanerinnen van Gent 19 Januari 1871</i> | |
| <i>Eere-kanunnik van Sint Baafs</i> | <i>25 Juli 1877</i> |
| <i>Dekanaal schoolopziener</i> | <i>29 September 1879</i> |
| <i>Titulaire kanunnik</i> | <i>16 Juli 1888</i> |
| <i>Godvruchtig in den Heer ontslapen te Gent</i> | <i>29 Januari 1890</i> |

Op u, Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik
niet beocheaand gemaakt worden. Ps. 70. 1.

Gy allen die mij bemind hebt, bidt voor mij, want
de Hand des Heeren heeft mij geraakt.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijne
ziel en mijn leven.

Jesus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijnen dood
strijd.

Jesus, Maria, Jozef, dat mijne ziel met u in
vrede ruste. 300 dagen afluat.

Mijn Jesus, Barmhartigheid. 400 dagen afluat.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toelucht!
300 dagen afluat.

R · I · P

Steender Florisvond Van Lee.

Lucbergs Boulevard, 15, Gent.