

Zelig syn de vreedzamen, want zy allen kinderen
Gods genoemd worden. Matth. 5 en 9.

T



BID VOOR DE ZIEL

van

FRANCISCUS VAN MEGROOT,

Echtgenoot van JOANNA-JACOBA DE KEYSER, ge-
boren en overleden tot Wachtebeke den 25
Maert 1850, in den ouderdom van 71 jaren,

EN VOOR DE ZIEL VAN

Maria-Theresia van Megroot,

Dochter van bovengenoemden, echtgenoot van
JACOBUS BUYSE, geboren tot Wachtebeke en
overleden tot Moerbeke den 2 April 1850,
in den ouderdom van 56 jaren.

De deugd is hem tot in synen diepen ouderdom byge-
bleven, en hierom zal syn gedachtenis in zegen wesen.

Den Heer kastydt degenen die hy bemint; in deze
kastyding heb ik voor my ledige maenden en droevige
nachten geteld; nochtans heeft zy uyt haer gedacht niet
verloren, in de verduyldigheyd zaligy uwe ziel behouden.

Gelukkig syn zy die de beproevingen uytstann, want
als hunne deugd zal beproefd geweest syn, zullen zy de
kroon des levens ontvangen, die den Heer beloofd heeft
sijn dogegen die hem beminnen.

JESUS, MARIA, JOSEPH, ik geef u myn hert en myne
ziel. (100 dagen aflaat.)

R. I. P.